

## Meest Vlaamse stad van Wallonië ideaal voor weekendtrip

Vraag aan tien Vlamingen waar Doornik ligt en je krijgt de meest uiteenlopende antwoorden. Sommige situeren het in de Ardennen, andere denken dat het Vlaams is. Onbekend maakt duidelijk onbemind, want na Tongeren is het de oudste stad en een van de mooiste van ons land.

MIET WAES



Foto's Kos



Linksboven: de O.L.V.-kathedraal heeft vijf even hoge torens.

Rechtsboven: nostalgie in het porseleinmuseum.

Linksonder: de vernieuwde Scheldekaaien zijn een echte trekpleister.

Rechtsonder: opgezette dieren in het Museum voor Natuurlijke Historie.



# Wandelen door de eeuwen in Doornik

Doornik ligt op amper 90 kilometer van Brussel, maar klinkt heel wat Vlamingen niet zo bekend in de oren. Ooit was het anders en lokte de stad rijkelui van heinde en ver. De Romeinen kwamen eerst, later maakten de Franken er hun 'koninklijke stad' van. Ook de clerus streekte neer, om het eerste bisdom in onze contreien op te richten: 'het bisdom Vlaanderen'. Toen de bisschop de stad aan koning Filips August schonk, kwam ze in Franse handen terecht. Een gegeerd geschenk, want naarmate de stad rijker en machtiger werd, vochten onder meer de graven van Vlaanderen, de Engelse koningen, en later ook de Spanjaarden om de buit. Overal in de stad vind je sporen van deze periodes terug, maar de Vlaamse en Franse overheersers. Vandaar dat Doornik als meest Vlaamse én meest Franse stad van Wallonië wordt bestempeld.

**Als we langs de vernieuwde Scheldekaaien wandelen, wanen we ons een beetje in Parijs**



Je wandelt hier door de eeuwen, maar hebt alle bezienswaardigheden op loopafstand. Overal in de stad treffen we infoborden en audiopalen aan die ons het verhaal van een van de oude schatten vertellen.

### Gouden draad

«Binnenkort, als de stadsvernieuwing achter de rug is, leidt een lint van goudkleurige bakstenen je als een 'gouden draad' door de stad», vertelt onze gids Carine. Op haar aanraden bekijken we in de toeristische dienst (op de Vieux Marché aux Poteries) eerst *Le couloir du Temps*, een knap gemaakt multimediaspektakel in vloeiend Nederlands, dat meer dan tweeduizend jaar Doornikse geschiedenis in een 20 minuten durend

3D klank- en lichtspel samenvat. Onze stadsverkenning beginnen we met een bezoek aan de beschermde Onze-Lieve-Vrouwkathedraal met zijn vijf even hoge torens. Na een tornado in 1999 ging een van de torens die van Pisa achterna, maar vaklui konden het geheel gelukkig stabiliseren. Door die zware herstellings- en renovatiewerken kan je de kerk pas in 2020 weer in volle glorie bewonderen. In de schatkamer van de kathedraal vinden we twee van de zeven wereldwonderen van België terug: het gouden schrijn van Nicolaas van Verdun, en het oudste wandtapijt ter wereld, een 15de-eeuws stripverhaal. «Ooit slaagde een Rus erin een gouden kruis versierd met edelstenen te stelen, nadat hij de bewaker had neergeslagen. Sindsdien is alles extra beveiligd», vertelt Carine.

### Trappen doen

Tijd om de conditie op te krikken. Moedig zetten we de beklimming van de 257 trappen van het oudste belfort van België in. De klim is minder erg dan verwacht want op vier verdiepingen kunnen we uitrusten terwijl we een filmpje bekijken over het belfort. Het panorama op 72 meter hoogte is, zeker bij mooi weer, uniek. In de verte ontwaren we onder meer Rijsel, Kortrijk, de beroemde blauwesteengroeve van Doornik en de bosrijke heuvels van Henegouwen. Weinig steden hebben ook zo'n grote verscheidenheid aan musea. Het Musée des Beaux-Arts is een architecturaal meesterwerk van Horta. Omdat we willen weten wat Doornik schatrijk en beroemd heeft gemaakt, snuisteren we rond in het museum met wandtapijten en dat van het porselein. Voor kids is er het gezellige Museum voor Natuurlijke Historie, met zijn opgezette dieren, levende Chinese alligator, vleesetende planten en andere vreemde fauna en flora. In het folkloremuseum ontdekken we dat Kuifje niet in Brussel, maar in Doornik geboren is, in de Rue des Soeurs Noires. Als we — op zoek naar onze B&B, La chambre du Couvent — langs de vernieuwde Scheldekaaien wandelen, wanen we ons een beetje in Parijs: een echte wandelboulevard met cafeetjes en restaurantjes. «In de zomer, wanneer de terrassen vol zitten, bruijst het hier van leven», vertelt Carine. «En op Goede Vrijdag worden deze kaaien en aangrenzende straten omgetoverd tot bloe-

mentapijten. Eeuwenoude tradities zijn hier nog springlevend. Niet Kerstmis en Nieuwjaar zijn de belangrijkste familiefeesten, wel 'Verloren maandag'. De maandag na Driekoningen eten de inwoners met familie of vrienden konijn op Doornikse wijze in feestelijk versierde gelegenheden. Iedereen moet een kaart trekken en voor de rest van de dag de rol van de kaartfiguur spelen. Animo verzekerd, op straat en in de huiskamer!»

Meer info: [www.doornik.be](http://www.doornik.be)

### PRAKTISCH

#### LIGGING:

Henegouwen, Brussel op 90 km

#### LOGEREN:

**La Chambre du Couvent:** B&B met één kamer in gerestaureerd klooster naast kerk van de Redemptoristen (Quai Notre Dame 6). Gastvrouw Pascale Devalle ontvangt je in vlekkeloos Nederlands. Eerste nacht: 90 euro, tweede nacht: 80 euro, voor 2 personen met ontbijt. Lowbudget logeren kan in de pas gerenoveerde jeugdherberg (Rue St. Martin 65)

#### LUNCHEN:

**Soupe&Yop:** nieuw, piepklein restaurantje (Rue des Orfeures 12), gerund door jong koppel. Dagelijks 2 gewone + 2 lichte maaltijden, en 2 maaltijdsoepen met brood, vanaf 2,50 euro! Salades en yoghurts stel je

zelf samen uit 30 ingrediënten.

**Restaurant Tatie Danielle:** hier eet je wat de pot schaft: maandag veggie, woensdag exotisch, vrijdag vis... Reserveren doe je door je naam op een schoolbord te schrijven. Adres: Rue Du Chevet St. Pierre 6.

**L'ilot Doré:** trendy restaurant (Rue Doré 13) met verzorgd driegangsmenu voor maar 15 euro.

### WAT KOST WAT?

**Citycard:** 5 of 10 euro, incl. toegang belfort, Couloir du temps en musea.

**Taxirit:** 10 km met taxi Charlie, ongeveer 20 euro, afhankelijk van de rijtijd.

**Glas bier op Grand Place:** 1,7 euro

**Tas koffie:** 1,70 euro (Café Le Flore)

**Glas witte wijn:** 2 euro

**Bol ijs:** 1,20 euro (Cremerie Vanille & Chocolat)